



GEERT MESSIAEN IS VOORZITTER VAN DE VVVR

“Ik ga er toch van uit dat men België graag ziet”

ROESELARE Geen vereniging die meer activiteiten moet annuleren door de coronacrisis dan de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare of VVVR. Zelfs de festiviteiten van onze nationale feestdag gaan niet door met uitzondering van het Te Deum 's morgens.

DOOR PETER SOETE



De VVVR met Jos Bogwaerts, Ronny Vandamme, José Goytard, Geert Messiaen en Thierry Van Paemel. (Foto SB)

De VVVR

Opggericht in: De VVVR of Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare werd opgericht in de jaren 60-70 van de vorige eeuw. Op 7 maart 2014 kreeg de VVVR nieuwe statuten en een nieuw bestuur.
Voorzitter: Geert Messiaen en bestuursleden: ondervoorzitter Thierry Van Paemel, secretaris Ronny Vandamme, penningmeester José Goytard en Jos Bogwaerts (PR).
Leden: alle Roeselaarse vaderlandslievende verenigingen.
Lidgeld: 15 euro per jaar per vereniging.

“De VVVR is de overkoepelende organisatie van alle vaderlandslievende organisaties in Roeselare”, begint voorzitter Geert Messiaen. “In onze stad hebben we maar liefst dertien vaderlandslievende verenigingen. Dat zijn de vriendenkring 24ste linie, British Tutch of Remembrance Belgian Branch, Délégation Souvenir Français Roeselare, reiters en peiters erebegraafplaats, militaire vriendenkring, nationaal verbond van miliciens en beroepsmilitairen van België, nationaal verbond veteranen koning Leopold III, de nationale vereniging van invaliden van het leger, de vereniging van burgerlijke oorlogsdachtoffers, de vriendenkring van weggevoerden en werkweigeraars, de grenadiers en karabiniers West-Vlaanderen, het haldecomité oorlogsdachtoffers en het Pools memorandum.”

“We zijn blij dat we een eigen schepen hebben”

en de spreekbuis naar de stad. De VVVR legt niemand iets op. Iedere vaderlandslievende vereniging organiseert volledig autonoom de eigen activiteiten. Ja, de vaderlandslievende verenigingen organ...

een jaar. De ene vereniging heeft meer leden dan de andere, maar wanneer er helpende handen te kort zijn bij een activiteit, springen andere verenigingen wel bij. “Als je lid bent van een vaderlandslievende vereniging ga ik er van uit dat je land graag ziet. Iets anders valt moeilijk te rijmen. België is mijn vaderland en Vlaanderen mijn moederland en over vader en moeder spreekt men geen kwaad woord. Dat is mijn idee. Ik ben ons stadsbestuur dan ook dankbaar dat wij een schepen van Vaderlandslievende Verenigingen hebben en ik hoop dat dit nog veel legislaturen zo mag blijven.”

“Door corona zijn er omzeggens geen activiteiten geweest. Zelfs op 21 juli, onze nationale feestdag, mogen er geen festiviteiten plaatsvinden. Er is enkel 's morgens het Te Deum voor maximaal 200 personen.” “Voor de komende activiteiten en herdenkingen wachten we af. Hopelijk kan op 11 november de Boodschap van de Vredesduif plaatsvinden. Dat is een activiteit van de overkoepelende VVVR en heeft als bedoeling om ook jonge mensen warm te maken voor de vaderlandslievende verenigingen. Daarom doe ik ook een warme

opeep aan alle Roeselaarse vaderlandslievende verenigingen om zoe te werken. Eendracht maakt macht, is hier zeker van toepassing.”

ZORGSECTOR

“Het thema dit jaar is de medische zorg tijdens WO I en de link met de zorgsector, die zich meer dan 100% heeft gegeven in deze coronaperiode, is duidelijk. We nodigen alle scholen uit om rond dit thema te werken in de vorm van tekeningen, verhalen, collages of gedichten. Een jury zal dan de individuele winnaars en de winnende klassen bekronen op 11 november.”

Alle info is te verkrijgen op 0496 84 83 65 of via ronny.vandamme@telenet.be

ELKAAR HELPEN

KW ROESELARE

VRIJDAG 17 JULI 2015

20

“Natuurlijk bestaat België binnen tien jaar nog steeds”

OP HET STATIONSPLEIN ORGANISEREN ZE 'S NAMIDDAGS EEN VOLKSFEEST

ROESELARE De nationale feestdag van België valt voor heel wat landgenoten pal in hun welverdiende vakantie. Veel Belgen vertoeven dan ook in het buitenland en vieren hun 21 juli onder de Spaanse, Franse of Turkse zon. Maar hoe wordt er in onze stad gevierd? We vroegen het Geert Messiaen, voorzitter van de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen in Roeselare.

DOOR PETER SOETE

Onze nationale feestdag is er niet onmiddellijk gekomen. België werd in 1830 onafhankelijk en op 21 juli 1831 legde Leopold I van Saksen-Coburg Gotha de eed af als eerste Belgische koning. Pas op 27 mei 1890 werd de nationale feestdag bij wet geregeld en vastgelegd. “De nationale feestdag is voor mij een herdenking en een trefpunt voor alle Belgen van het hele land, zowel jong als oud”, vertelt Geert Messiaen. “We moeten respect hebben voor iedere gemeenschap in het land, maar we kunnen en mogen onze Belgische nationaliteit niet verloochenen. Er zijn te veel mensen die hun leven hebben gegeven voor België en voor onze vrijheid. België is eigenlijk een zeer oud land - Julius Caesar sprak er 2000 jaar geleden al over in zijn de bello Gallico - en toch is het een relatief jong onafhankelijk land. In een korte tijdsperiode heeft België het niet slecht gedaan: er zijn hier zeer veel ambassades, we zijn het middelpunt en de bakermat van Europa. We zijn een zeer welvarend land waarin verschillende gemeenschappen vriendschappelijk naast en met elkaar kunnen leven.”

“De mensen onderling hebben zelden of nooit problemen: er gaan veel Vlamingen naar de Ardennen die er genieten van een toffe vakantie langs de Semois en anderzijds komen veel Walen en

“Wij zitten allemaal onder dezelfde paraplu en we blijven allemaal Belgen”

Brusselaars naar onze kust. En ik merk dat zij toch ook hun best doen om Nederlands te spreken. Geloof me, de gewone burger ligt daar niet wakker van. Die discussie situeert zich louter op het hogere politieke niveau en is enkel een politiek spel. Dat wordt kunstmatig gevoed. Ik ben zelf politicus geweest maar ik ben nooit in dat verhaal meegeestapt.”

STEUN STADSBESTUUR

“Ik ben al van kleinsaf Belgicist. Mijn vader was oudstrijder van 1940-1945 en hij nam ook deel aan de vaderlandslievende plechtigheden. En ik vergezelde hem daar vaak bij. Ik was waarschijnlijk



Geert Messiaen met de vlag van de VVVR: “Roeselare is de vaderlandslievende verenigingen goed genegen”. (Foto Stefaan Beol)

ook de jongste penningmeester van een vaderlandslievende vereniging: ik was nog geen 30 jaar toen ik die functie uitoefende bij de vrienden van Albert I. En toen ik schepen in Roeselare werd, deed het me veel plezier dat ik ook de bevoegdheid van vaderlandslievende zaken kreeg.” “Onze stad steunt het Belgisch ge-

voel en onze nationale feestdag leeft bij de Roeselaarse bevolking. Er zijn niet veel steden die een bevoegdheid vaderlandslievende zaken hebben en er ook een voogdij-schepen voor heeft.” “Naast de plechtigheden 's morgens met een herwerkt en gemonetiseerd Te Deum en met de ontvangst op het stadhuis, is er in

Roeselare ook 's namiddags een feestprogramma. We hopen echt dat het weer mee zit want daar staat of valt een organisatie mee. De voorbije jaren werd ook ingezet op gezinnen met kinderen en nu zal dat niet anders zijn. We willen jong en oud een gezellige en ontspannende namiddag aanbieden op het Stationsplein. Er komen gekke feesten, een springkasteel, een ballenbad, een goochelaar en Radio Bingo pakt uit met een live uitzending en een heuse sterrenparade. Er komen ook optochten van muziekkorpsen en er is een workshop zumba. 's Avonds verlegt de focus zich naar de Roeselaarse Grote Markt voor de Pop Up Live, de opvolger van Vlaanderen Muziekland. Presentator Peter Van de Veire ontvangt er nationale en internationale artiesten en dat is telkens een ferm feestje.” “Ik heb nooit 21 juli gevierd in Brussel maar altijd in Roeselare. De 11 juli-viering? Daar kan ik nu niet naar toe want ik zit hier vast vanwege een interview met De Weekbode (lacht). Ik geloof zelfs niet dat de verbroedering uitgenodigd is op de 11-juli-viering. Natuurlijk mogen de Vlamingen vieren net zoals de Walen, de Brusselaars en de Duitstalige gemeenschap. Maar wij zitten allemaal onder dezelfde paraplu en we blijven allemaal Belgen. Of België binnen tien jaar nog zal bestaan? Maar natuurlijk, heel zeker! Ik zie geen enkele reden en geen enkel teken waarom dat niet het geval zou zijn. Gustave Le Bon verwoordde dat prachtig: ‘een vaderland bestaat niet alleen in de bodem waarin we leven maar ook in de schimmen der voorouders die in ons voorleven en mede-werken aan ons lot’. Misschien een beetje pathetisch maar wel trefend.”